

## **Mijn oog is op jou!**

Twee weken geleden heb ik ook gepreekt. 'Geef Mij je angst' was de titel van de preek. En terwijl ik aan het spreken was, werd het zicht aan mijn rechteroog slechter. Voor de dienst was het al wat wazig, we hebben er nog voor gebeden in de voorbede. Maar tijdens het spreken verschenen er steeds zwarte vlekken in beeld.

's Middags ben ik naar de huisartsenpost gegaan, 's avonds zat ik bij de dienstdoende oogarts in het Amphia en maandagavond was ik in het oogziekenhuis in Rotterdam. Daar moest ik een nachtje blijven en op dinsdag zijn twee scheuren in mijn netvlies hersteld door middel van een laserbehandeling.

Het is dankzij het voortvarend handelen van al deze professionals dat het uiteindelijk meeviel. Een netvliesloslating is voorkomen, daarmee is ook een risicovolle oogoperatie voorkomen. Complimenten voor de Nederlandse gezondheidszorg. Of, zoals ik het beleefd heb: God heeft mij herstel gebracht door de handen van kundige doctoren. Ik ben een dankbaar mens.

*Geef Mij je angst.* Ik heb steeds wel vertrouwen gehad in een goede afloop, maar je gaat toch ook nadenken over mindere scenario's.

*Hoe lang gaat dit duren?*

*Hoe lang kan ik niet werken?*

*Wat als het zicht niet terugkomt?*

*Mag je autorijden met één oog?*

Dat soort dingen...

Je ogen zijn belangrijk. Ook in de Bijbel wordt veel ogen gesproken. Ik heb daar veel over nagedacht afgelopen weken, dat ging vanzelf... Vandaag staan dan ook de ogen centraal in deze preek.

Jezus zegt: Matteus 6

*<sup>22</sup>Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. <sup>23</sup>Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!*

Deze tekst gaat over prioriteiten in je leven. Deze tekst gaat over keuzes maken. Waar richt je je oog op? Op wat van God komt, of op wat van de wereld is. Wat laat je binnen, dat wat helder is of dat wat troebel is? Als je oog verduisterd is, kan je lichaam niet meer functioneren! (fietsen, lopen, lezen, enz.)

Laten we even wat meer context nemen. Jezus is aan het woord. Hij spreekt tot zijn leerlingen. (Ook wij zijn leerlingen van Jezus)

### Matteus 6

*<sup>19</sup>Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. <sup>20</sup>Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. <sup>21</sup>Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.*

*<sup>22</sup>Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. <sup>23</sup>Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!*

*<sup>24</sup>Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.*

Jezus zegt het behoorlijk scherp:

Je bent óf toegewijd aan God óf je bent toegewijd aan de mammon.

Mammon staat symbool voor een soort aanbidding van materiële zaken en je kunt het beschouwen als een kracht die mensen kan beheersen. Het is de geest die in deze wereld hangt. Ik ken deze geest goed. Ik heb het vaker verteld. Toen ik jong was en droomde over mijn toekomst, hoorde daar altijd materiele rijkdom bij. Mijn eerste doel was om een ton (*dat was toen veel geld*) te verdienen voor mijn dertigste.

En alles komt samen in zo'n doel: streven naar onafhankelijkheid, zelfvoorzienend zijn, succesvol zijn.

Dat doet me denken aan een andere tekst waarin het oog een grote rol speelt:

### Genesis 3

*<sup>6</sup>De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aantrekkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.*

Adam en Eva kiezen voor onafhankelijkheid en zelfvoorzienendheid. *ze vond het aantrekkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken* – De wijsheid van God had ze niet meer nodig... Ik kan het zelf wel! Ik doe het wel alleen. 'Ik leef mijn eigen leven!'

En vanaf dat moment worstelen wij, als mensheid. Ons zicht is vertroebeld geraakt. *<sup>23</sup>Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn.*

Jezus is gekomen om ons zicht te herstellen. Ons zicht op wie God is, op onszelf en op de ander!

En soms zegt Jezus de dingen glashelder. Klip en klaar. Dit is zo'n moment.

En Jezus zegt in dit vers: *<sup>19</sup>Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.*

Het stelt allemaal niets voor zegt Jezus, het is tijdelijk!!

En dat is waar. Rijkdom bevredigt nooit, het is nooit genoeg!

Je moet niet de verkeerde les leren. Jezus is niet zozeer tegen rijkdom. *Er staat ergens geschreven dat in de hemel er gouden straten zijn...* 😊

Maar Jezus is tegen een manier van denken, een destructieve manier van denken die duisternis brengt in ons: *'ik moet onafhankelijk, zelfvoorzienend en succesvol zijn en dat ben ik als ik veel/genoeg bezit verzamel. Mijn waarde als mens hangt af van mijn prestaties...'*

Het is ook een discriminerend systeem. Want niet iedereen heeft de talenten om in dit systeem te kunnen functioneren. In dit systeem vallen er mensen buiten de boot. Mensen die wij misschien 'zwak' of 'kansarm' zouden noemen.

Jezus roept ons op om schatten in de hemel te verzamelen.

*<sup>20</sup>Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. <sup>21</sup>Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.*

Er is dus een schat die niet tijdelijk is maar eeuwig. Een schat in de hemel.

*Wat zouden dat zijn, die schat in de hemel?*

Om die vraag te beantwoorden lezen we een andere passage waar Jezus spreekt over een schat in de hemel.

### Matteus 19

*<sup>16</sup>Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?' <sup>17</sup>Hij antwoordde: 'Waarom vraagt u Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan zijn geboden.' <sup>18</sup>'Welke?' vroeg hij. 'Deze,' antwoordde Jezus, 'pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, <sup>19</sup>toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.' <sup>20</sup>De jongeman zei: 'Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?' <sup>21</sup>Jezus antwoordde hem: 'Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.'*

Een zeer confronterende tekst. Het gaat niet alleen om wat je NIET doet, niet moorden, geen overspel plegen, niet stelen, niet liegen enz.

Het gaat vooral om wat je WEL doet: 'verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen' – dan zult u een schat in de hemel bezitten.

De schat in de hemel heeft voor deze rijke jongeling, *die lijdt aan vertroebeld zicht*, te maken aan 'geven aan de armen'. 'Heb uw naaste lief als uzelf' blijkt uit je daden.

Geven doet twee dingen:

- Het bevrijdt je van de egoïstische levenshouding om zelf steeds meer te willen verzamelen. Om bang te zijn dat je tekort komt.
- Geven brengt 'de ander' in je leven. In dit geval 'de armen'. Als Gods licht in jou schijnt, dan gebeurt er iets in je houding naar anderen toe.

De schat in de hemel waar Jezus over spreekt gaat over onze relaties. En diep van binnen weten we dat allemaal.

Ik begeleid mensen in het afscheid nemen van hun dierbaren, dat weten de meesten van jullie. Ik hoor, o zo vaak in toespraken op een uitvaart zinnnetjes als:

*'doe opa de groeten'*

*'wat zal het gezellig zijn nu mama en jij weer samen zijn'*

*'fijn dat je nu weer bij onze Theo bent'* – dat gaat dan over een overleden kind bijvoorbeeld.

Ik hoor nooit zinnnetjes als:

*'ga maar lekker je geld tellen in de hemel'.*

*'ga nu maar lekker genieten van je Mercedes'*

Diep van binnen, weten we allemaal waar het leven om draait.

Onze schatten in de hemel zijn onze relaties.

Daarom geeft Jezus de rijke jongeling de opdracht om te geven. Want geven doet twee dingen:

- Onthechten van bezit
- Brengt verbinding met anderen (er gebeurt iets in je hart – er komt plaats voor de ander – het belang van de ander wordt belangrijk)

### Matteus 6

*22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!*

De uitnodiging vandaag is om je prioriteiten onder de loep te nemen. Dat kun je zelf doen. Daar heb je mij niet voor nodig.

Een troebel oog, vind het moeilijk om te geven, is bang om zelf tekort te komen, wil graag onafhankelijk zijn, heeft de ander niet nodig. Dat is onze basisuitgangspositie sinds Adam en Eva...

Maar sinds de komst van Jezus is daar een optie bijgekomen:  
Leven met helder oog, als leerling van Jezus.

-Prioriteit geven aan je relatie met Hem.

Opnieuw leren leven afhankelijk van Hem.

Zijn wijsheid waarderen boven de wijsheid van deze wereld.

-Stappen in geloof zetten, samen met Hem.

Leren geven bijvoorbeeld.

In relaties geef je vooral jezelf – je kun geen gezonde relatie onderhouden als je jezelf niet geeft – je tijd, energie, je liefde, je hart

God nodigt ons vandaag uit om een leven te leven van vertrouwen op Hem.

Tot slot lees ik verder uit Matteus 6. Voor velen is de passage die ik ga lezen een lievelingspassage.

### Matteus 6

*<sup>24</sup>Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.*

*<sup>25</sup>Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? <sup>26</sup>Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? <sup>27</sup>Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? <sup>28</sup>En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. <sup>29</sup>Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. <sup>30</sup>Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooit wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? <sup>31</sup>Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – <sup>32</sup>dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. <sup>33</sup>Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. <sup>34</sup>Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.*

AMEN